

25-Dat kleine café aan de IJssel

De avondzon valt over straten en pleinen,
De gouden zon zakt in de stad
en mensen die moe in hun huizen verdwijnen;
ze hebben de dag weer gehad.
De neonreclame die knipoogt langs ramen,
het motregent zachtjes op straat.
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek
uit een deur die nog wijd open staat...

Refr.

**Daar in dat kleine café aan de IJssel,
daar zijn de mensen gelijk en tevrede.
Daar in dat kleine café aan de IJssel,
daar telt je geld of wie je bent niet meer mee...**

De toog is van koper, toch ligt er geen looper.
Het shantykoor zingt elk uur
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox,
een pilsje dat is er niet duur.
Een mens is daar mens, rijk en arm, 't is daar warm.
Geen monsieur of madam maar W.C.
Maar 't glas is gespoeld in 't helderste water.
Ja 't is daar een heel goed café...

Refr.

De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen
bier opgelost voor altijd.
Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening
of je staat in 't krijt
Het enige wat je aan eten kunt krijgen
dat is daar 'n hardgekookt ei
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon;
ja de mensen die zijn daar nog blij...

Refr.

