

## Sallands volkslied.

*In de dorpen met bergen en bossen van ons Overijssels land,  
Is zo rustig en kalm nog het leven en je voelt nog de Saksische band,  
Salland waar Ijssel en Regge hun weg zoekt langs dijk en langs wal,  
Ik verlang naar je heid' en bossen, 't is het land dat mij gaat bovenal.*

*Refrein:*

*Salland, Salland, hier is mijn stee,  
Waar 't leven nog voort gaat in rust en in vree.*

*Nu al duizenden jaren geleden, liepen dieren vrij in 't rond;  
Tot de mens kwam met hebben en houden uit het oosten naar Sallandse grond,  
Paarden ze werden geofferd aan woda in 't heilige woud,  
En in 't voorjaar sloeg hoog de vlammen uit het paasvuur van 't kurk droge houd.*

*Refrein*

*Na die duistere tijd lang geleden, hoor het volk van Jezus leer,  
Maar de strijd van het volk met elkaar toen, ging opnieuw en nog menige keer.  
Nu brengt de vree en de vrijheid, het volk uit de zorg en de nood,  
En de vreemden die zwerven langs wegen, denken vast, dat volk heeft het goed.*

*Refrein:*